



Χαλκίδα, 2 Δεκεμβρίου 2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 134η  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ,  
ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ  
ΧΡΥCΟΣΤΟΜΟΣ

Πρὸς

τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβὴν Λαὸν τῆς Ἱερᾶς  
Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας καὶ Βορείων Σποράδων.

Ἄγαπητοί μου Πατέρες καὶ εὐλογημένοι μου Χριστιανοί,

Δοκιμάζεται καὶ πάλι τὸ εὐλογημένο Νησί μας, ἡ Εύβοιά  
μας!

Αὔτες τὶς ἡμέρες σείεται καὶ ταλαιπωρεῖται ἀπὸ τοὺς  
σεισμούς, οἵ διοῖ μᾶς γεμίζουν μὲ φόβο. Δὲν εἶναι μόνον ἡ γῆ  
ποὺ τρέμει, εἶναι καὶ οἱ καρδιές μας. Καὶ ὁ δικαιολογημένος  
αὐτὸς φόβος μας ἐπιτείνεται, ἀπὸ τὴν ἀνασφάλεια ποὺ μᾶς  
δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη γνώσεως γιὰ τὸ τί πρόκειται νὰ  
ἀκολουθήσει.

Ἐμεῖς, ὅμως, οἱ Χριστιανοί τὴν ἀγωνία μας πρέπει νὰ τὴν  
καταθέτουμε μὲ τὴν προσευχὴν μας ἐνώπιον Ἐκείνου, ὁ Οποῖος  
μπορεῖ νὰ μᾶς σώσει.

Γί' αὐτὸν σᾶς προσκαλῶ σὲ ἐντονότερη καὶ θεομότερη  
προσευχή. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο καὶ σήμερα θὰ τελέσουμε τὴν  
εἰδικὴ ἀκολουθία, γιὰ τὴν φοβερά τοῦ σεισμοῦ ἀπειλή, ποὺ ἔχει

στοργικὰ προβλέψει ἡ Ἅγια μας Ἐκκλησία γιὰ τέτοιες περιπτώσεις.

Ωστόσο, τὸ περιεχόμενο τῆς προσευχῆς μας πρέπει νὰ ἐκφράζει καὶ τὴν μετάνοιά μας καὶ τὴν ἐκζήτηση συγγνώμης ἀπὸ τὸν Θεό μας, γιὰ ὅσα ὁ καθένας μας ἔχει ἀμαρτήσει, ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ἀμαρτίᾳ ὅλου τοῦ κόσμου, γιατὶ ἔχουμε παροργίσει τὸν Κύριό μας, καταπατῶντας τὸ θέλημά Του καὶ περιφρονῶντας τὶς ἐντολές Του.

Καὶ ἡ νηστεία μας πρέπει νὰ γίνει σοβαρότερη καὶ πιὸ ἀληθινή, ὅπωσδήποτε περιλαμβάνουσα καὶ τὴν πνευματική της διάσταση.

Εὔχομαι καὶ ταπεινὰ προσεύχομαι νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἡ ἀγάπη τοῦ Φιλανθρώπου Κυρίου μας ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ αὐτῇ καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσει στὴν προετοιμασία μας γιὰ τὴν μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτή, τὴν Μητρόπολη τῶν Ἐορτῶν, τὰ Χριστούγεννα!



Μὲ πατρικὴ ἀγάπη  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

βολχαμίδεως χριστούχου μω  
† ὁ Χαλκίδος Χρυσόστομος

**Σημείωση:** Ή παροῦσα νὰ ἀναγνωσθεῖ, πρὸ τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 4.12.2022 καὶ ἀμέσως μετὰ νὰ τελεσθεῖ ἡ ἀκολουθία γιὰ τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὴν φοβερά τοῦ σεισμοῦ ἀπειλή, ποὺ εύρισκεται στὸ Μεγάλο Εὔχολόγιο.